

10 reisfavorieten van Reisreporter Edwinaverdingh

Gepubliceerd: 02 jan 2013  34

Het liefst verovert zij samen met haar man en zoon de wereld. En slaapt ze op reis het liefst bij de lokale bevolking. Deze Belgische dame vergeet haar roots niet. Je leest hier meer over de favorieten van reisreporter Edwinaverdingh.

Wat is je favoriete reisontmoeting geweest?

Als je jezelf openstelt voor nieuwe ontmoetingen, komen ze eigenlijk vanzelf op je af. Reizen met kinderen opent enorm veel deuren. Letterlijk en figuurlijk.

Sanjay, de chauffeur met wie we tijdens onze tweede reis door [Zuid-Indië](#) (India) trokken, opende voor ons een wereld die we nooit als gewone toerist ontdekt zouden hebben.

Gezellig bij zijn huis, Indisch leren koken, familie verhalen aanhoren... Zalig!



*Salim,
de*



tuktukdriver in Kochi, die zich ontfermde over onze zoon van 7 en die acht jaar later nog steeds onze bedankbrief en foto's in zijn dashboard heeft liggen. Dat geeft een gevoel van diep respect en eeuwige vriendschap.

Wat is je favoriete accommodatie in een stad?

Hoe lokaler de accommodatie, hoe leuker. In Indië en [Cuba](#) sliepen we in guesthouses of gewoon bij families thuis. Geweldig om een beter beeld te krijgen van hoe zij hun dagen invullen. In Noorwegen verbleven we dan weer in kampeerhutten.



Wat is je favoriete reissouvenir?

Veel foto's, liefst met een verhaal. Als ik ze bekijk wil ik iets voelen. Een emotie, soms schaterlachend, maar soms ook met tranen te wijten aan heimwee, wetende dat er nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Of kruiden... hoe meer variaties hoe liever.



'Saltfields' in Marakkanam (op de weg tussen Mamallapuram en Pondicherry). De mensen die hier in de hete zon, gepekeld door het zout, blootsvoets (op de dragers na) hun manden met zout vullen verdienen van mij veel respect. Ik kreeg van hen als aandenken een handjevol zout.

Wat is je favoriete land?

Ik heb al wat gezien, maar ben van plan om nog heel wat meer van de wereld te zien. Tot nu toe is Indië mijn favoriet. Ik ken geen kleurrijker land, maar vooral om een gezegde van M. Gandhi: "When the ego dies, the soul awakes". Ik heb me daar zeer klein gevoeld toen ik zag hoe gelukkig mensen kunnen zijn met kleine dingen, hoe het geluk vanbinnen kan zitten. Mooi om te zien.



Wat is je favoriete stad?

Rome vind ik geweldig door de lichtinval. Je kan nergens kijken of je ziet het licht op een hele speciale manier op de enorme gebouwen en bruggen weerkaatsen. Glasramen komen hierdoor bijna tot leven. Prachtig!



Mijn eigen stad **Hasselt** (België) vind ik heel gezellig. Op een kleine oppervlakte valt er veel te zien. Diverse musea, zoals o.a. het Modemuseum, Jevenermuseum, Literair Museum maar ook buitenactiviteiten zoals een bezoek aan de Japanse tuin (de grootste van

Europa), Domein Kiewit en de Abdijsite Herkenrode (met lekkere biertjes in voorraad) vullen een weekend al snel in. Hasselt draagt de titel “Hoofdstad van de Smaak?? hoog in het vaandel. Waar je ook gaat, overal vind je gezellige restaurants en café’s. Mijn favorieten in Hasselt zijn Macchiato en Oishii - Sushi, Grill & More op de Zuivelmarkt voor de heerlijke versbereide lunchgerechten. Na een bezoek aan de dinsdagmarkt ga ik me graag opwarmen aan een latte in Coffee Cafe in de Badderijstraat. Knus ingericht met oude koffiemolens aan de muur en kopjes die dienst doen als lampenkapjes.

Wat is je favoriete zin/woord in een buitenlandse taal?

Namaste!

Wat is je favoriete reisfoto?

Eigenlijk zie ik het liefst foto’s waar het gezin ook opstaat, zoals die van mijn man en zoon, maar als ik een andere moet kiezen wordt het deze. De zachte blik, starend naar het hekje, gewoon in zichzelf gekeerd met rondom haar de levendige stad Madurai.



Wat is je favoriete actieve bestemming? Wat is je favoriete relaxbestemming?

Ik combineer graag beide. Ik ben niet de persoon die op een strandzetel kan liggen. Het is me nooit langer dan één uur gelukt. Ik sta dan al te popelen om nieuwe dingen te gaan ontdekken. Ik kan evengoed relaxen al wandelend door de soeks van Aswan, slenterend op de markten in Indië of berg op en berg af in Noorwegen. Het eiland Runde in Noorwegen vond ik zalig. De briesende wind, het robuuste landschap, maar spijtig genoeg geen enkele puff in te zien. Gewoon de ogen even dichtdoen en de aroma’s van elk land opsnuiven. Meer moet dat niet zijn. Dat is mijn relaxatie.



Wie is je favoriete reisgenoot?

Mijn man Michel en zoon Tristan. Ik zou niet kunnen reizen zonder de “oh’s?? en de “ah’s?? met hen te kunnen delen.



Wat is je favoriete plek om van een zonsopgang/ondergang te genieten?

Er zijn zoveel mooie zonsondergangen overal ter wereld te zien. Op dit moment kijk ik uit mijn raam en zie ik de hemel met een groot kleurenpalet de zon omhelzen en ze slapen te leggen. In Mammalapuram verbleven we enkele dagen in het Sri Harul Guest House. Zicht op zee, de vissers die zeer vroeg in de ochtend, met hun lawaaiige boten, het dorp wekten... enkele ingrediënten die in de spotlight gezet werden door de opkomende zon. Hier en daar nog wat nevel op het strand.

[Win een droomreis voor 2 personen: Kies uit 6 bestemmingen op wineendroomreis.nl](http://wineendroomreis.nl)



deel dit artikel met je vrienden: [f](#) [t](#) [p](#) [e](#)

Laat een reactie achter

[Meld je aan](#) of [log in](#) met je Reisreporter account of met Facebook als je zelf een reactie wilt achterlaten.

Reacties van bezoekers

[Reageer](#)



Door: [vulture1960](#) • Geplaatst op 16 december 2013 18:56

Heb me gelijk maar een beetje in je verdiept :) Leuk om je via deze 10 wat beter te leren kennen!



Door: [sidonius](#) • Geplaatst op 16 januari 2013 19:36

Wat leuk om je op deze manier weer beter te leren kennen. Een enthousiaste en betrokken reiziger met gevoel voor gevoel.



Door: [adelheid](#) • Geplaatst op 15 januari 2013 22:21

Wat leuk om jou favorieten hier te lezen. Ook leuk dat Noorwegen er toch nog in voorkomt. Had ik niet zo verwacht. En wat een prachtige foto van dat roze meisje. Schitterend!



Door: [silly](#) • Geplaatst op 10 januari 2013 12:16

Ook en dit weekend ga ik naar Hasselt, ik ga jou tips zeker meenemen :))



Door: [silly](#) • Geplaatst op 10 januari 2013 12:15

Ontzettend mooi opgeschreven en heel fijn om te lezen, en jou zo beter te leren kennen Edwina. Er zit veel herkenbare emotie in jouw favorieten. Prachtfoto jouw favoriete foto! "When the ego dies, the soul awakes" een hele mooie uitspraak! Heel leuk en bijzonder het contact met de

taxichauffeur. Gefeliciteerd met deze mooie reisfavorieten



Door: [Miller](#) • Geplaatst op 09 januari 2013 19:27

Edwina, gefeliciteerd!

Verhaal over Salim in mij al bekend want je heb al eerder een ontroerende verhaal geschreven. Leuk dat Hasselt een van jou favoriet stad.



Door: [abytravel](#) • Geplaatst op 08 januari 2013 12:23

had ik nou nog niet gereageerd op jouw reisfavorieten??

Ik had ze toch allang gelezen. Zeker toen m'n netbookje weer eens kuren had ;-)

Leuk om te lezen en zo wat meer zicht op jouw reisfavorieten te krijgen.

Mn het dicht bij de bevolking zijn en verblijven spreekt mij aan.



Door: [treglem](#) • Geplaatst op 07 januari 2013 23:20

Wat een mooi verslag en beelden van je toptien en wat een feest van herkenning. Fijn dat je deze dierbare momenten met je liefhebbers kunt delen hetgeen nog een extra meerwaarde geeft en een dubbel genot. Ik hoop dat jullie samen nog vele mooie geluismomenten zullen beleven waar dan ook op deze mooi aarde,



Door: [Fransvdg](#) • Geplaatst op 06 januari 2013 21:26

Wat heb je er een mooie serie van gemaakt! Heel leuk om te zien zo!



Door: [herman m](#) • Geplaatst op 06 januari 2013 20:59

Erg leuke opsomming van je reisfavorieten, Edwina.



Door: [meeko](#) • Geplaatst op 05 januari 2013 23:04

Wat leuk om je favorieten te lezen en wat een prachtige favoriete reisfoto, supermooi!!

Vond je het ook zo leuk om deze samen te stellen?



Door: [Cobinho](#) • Geplaatst op 04 januari 2013 10:06

Ik wist het... India. Een fraaie top-10 een mooi en persoonlijk inkijkje in je reisverleden... en stiekem een top-11!



Door: [friekje](#) • Geplaatst op 04 januari 2013 02:03

Wat een mooie top tien Edwina! Door alles heen kun je lezen dat je de wereld en de mensen daarop met liefde en respect tegemoet treedt. Hierdoor laten meer van zichzelf zien en dat is mooi om mee te maken. Ik heb al veel van de wereld gezien, maar ik ben nog nooit in India geweest; dat moet er nu toch eens van komen.



Door: [Fietser](#) • Geplaatst op 03 januari 2013 20:25

Hallo Edwina,

Leuk spontaan verhaal, een mooie andere kant van je zelf laten zien.



Door: [geervannesmeed](#) • Geplaatst op 03 januari 2013 19:44

een mooie top tien van je reisfavorieten. Prettig om te lezen en mooie foto's er bij



Door: [Esthers](#) • Geplaatst op 03 januari 2013 18:55

Hoi Edwina,
Mooi geschreven deze heel persoonlijke top tien 10.
Veel reisplezier komend jaar.



Door: [enroute2](#) • Geplaatst op 03 januari 2013 18:47

Wat heerlijk om jouw reisfavorieten te lezen, ik vind het een heel boeiende samenstelling van belevingen met prachtige foto's erbij en met zoveel gevoel en warmte beschreven, vooral in je persoonlijke ontmoetingen met de mensen die je onderweg hebt leren kennen. En Hasselt heb je heel aantrekkelijk gepresenteerd, grote kans dat ik die stad eens ga verkennen.



Door: [pkoelewijn](#) • Geplaatst op 03 januari 2013 16:32

Wat een mooie en oprechte verzameling reisfavorieten! Je zoon zal op den duur jullie kleine, maar fijne reisgezelschap verlaten, maar ik ben er van overtuigd dat het genieten dan gewoon door zal gaan!



Door: [jmmellenbroek](#) • Geplaatst op 03 januari 2013 15:47

Wat een heerlijke openhartige top 10. een mooi en belevenisvol 2013 gewenst



Door: [nita92](#) • Geplaatst op 03 januari 2013 14:41

Reisfavorieten met warmte geschreven Edwina, erg leuk om te lezen. Genieten waar het maar kan, dat lees ik eruit. Nog heel veel mooie reizen samen met je man en zoon toegewenst!



Door: [KHeijlaerts](#) • Geplaatst op 03 januari 2013 10:52

Mooie top 10 Edwina! Heel persoonlijk en met gevoel geschreven. Je hoeft maar weinig het hebben om tevreden te zijn volgens mij.



Door: [marjolijn](#) • Geplaatst op 03 januari 2013 10:06

een mooie toptien, in woord en beeld



Door: [Gerrit-Gaspedaal](#) • Geplaatst op 03 januari 2013 00:23

Wat mooi jouw levensreisverhaal Edwina. En het leuke is dat er nog geen eind aan zit!
Als ik zo tussen de regels door lees, denk ik dat je een aangenaam mens bent die niet zo gek veel nodig heeft om te kunnen genieten, waar dan ook ter wereld.

Nog wel een vraag: was Hasselt al Hoofdstad van de Smaak vóórdat jij er woonde of is dat pas daarna zo genoemd? (o;



Door: [ejbaaijens](#) • Geplaatst op 02 januari 2013 21:14

Erg leuk om jouw favorieten te lezen! Je weet de warme ontmoetingen mooi te schetsen. Leuk



hoe je jouw reisbeleving weet te omschrijven. Ik herken mezelf daarin. Wij willen in de toekomst ook graag naar Zuid India. Naar Hasselt zullen we zeker ook gaan. Lijkt me heel sfeervol. Je kernwoord is genieten. Ik heb van jouw top 10 genoten! Groetjes, Erik



Door: [Gidi](#) • Geplaatst op 02 januari 2013 20:57

Een mooie en inspirerende top 10, Edwina. Jij geeft hier goed weer wat men bedoelt met "waar het hart vol van is...". En passant een mooie reclame voor je thuishaven, ik ga dat onthouden voor een weekendje ergens dit voorjaar!



Door: [hansdewildt](#) • Geplaatst op 02 januari 2013 19:51

Zo Edwina, wat heb je er een prachtig verhaal van gemaakt. Mooi beschreven zoals ik je ken; warm en gevoelig. Mooi ook dat je vermeld hoe belangrijk jouw zoon (wat is hij groot geworden) en man voor jou zijn. Jouw manier van vakantie vieren heb je heel mooi en duidelijk verteld. Prachtige foto's, mooie verhalen, heel aantrekkelijk.....ik ga volgende keer met je mee....(-:



Door: [MaJaTa](#) • Geplaatst op 02 januari 2013 17:54

Een schitterend verhaal van al je ervaringen, mooi beschreven.
Groetjes Marjo



Door: [schenkel](#) • Geplaatst op 02 januari 2013 16:22

Wat een prachtig verhaal om te lezen, jij geniet echt dat druipt ervan af, geweldig in een woord. Mooie foto's heb je er bijgedaan. Hopelijk mogen jullie nog veel reizen met elkaar maken.

Warme groet,
Pieneke



Door: [jomo01](#) • Geplaatst op 02 januari 2013 13:56

Hallo Edwina,
Dit is prachtig geschreven en je hebt er mooie foto's aan toegevoegd.
Je kan je liefde voor India niet ontkennen, het is ook een geweldig land vol verrassingen.
Het is prachtig dat je man en je zoon je favoriete reisgenoten zijn.
Het is geweldig als je zo met je hele gezin kunt genieten van reizen.



Door: [EvanderHel](#) • Geplaatst op 02 januari 2013 12:48

Bijzonder, indringend, klein en daarom groots geschreven. Je blog van een tijdje terug over Salim heeft diepe indruk op mij gemaakt en zit nog steeds in mijn gedachten. Het is heel mooi hoe je de wereld ziet en omhelst.

Nog heel veel gave reizen gewenst met je twee dierbaarste mensen bij je, Edwina!



Door: [Rhodaxx](#) • Geplaatst op 02 januari 2013 12:26

Hoi Edwina,
Prachtig om te lezen, uit je eerdere teksten bij foto's bleek al jouw liefde voor India en de mensen daar en voor Rome. Met deze favorieten heb je het compleet gemaakt, erg leuk om te lezen en jouw favoriete reisfoto gaat bij mijn favorieten, schitterend!



Door: [REvanSlooten](#) • Geplaatst op 02 januari 2013 11:46



Wat een warm verhaal, Edwina! Mooi om te lezen hoe je zo intens geniet van je reizen, hoe dicht je bij de lokale bevolking komt. Ik wens je samen met je man en zoon nog veel meer mooie reizen toe!



Door: [corriedewinter](#) • Geplaatst op 02 januari 2013 10:18

Wat geniet ik van jouw reisfavorieten Edwina! De oprechte aandacht voor de bevolking en het intense genieten dat in je verhalen naar voren komt, ontroert me. Warme groet, Corrie



Door: [noiram](#) • Geplaatst op 02 januari 2013 09:44

Hoi Edwina! Wat geef je ons een prachtig kijkje in jou wereld! Heel mooi om te lezen hoe je ontzettend geniet van je reizen. Prachtig geïllustreerd met mooie foto's van bestemmingen en mensen die je dierbaar zijn. Heel bijzonder!! Groetjes, Marion

Best gelezen artikelen & blogs

Totaal 3



REISNIEUWS

10 reisfavorieten van Reisreporter Huff

Rondlopen op lokale markten, de stad verkennen in tuktuks en het mysterieuze India; Reisreporter Huff heeft haar 10 favorieten voor ons op een rijtje gezet.



REISNIEUWS

10 reisfavorieten van Reisreporter Meeko

Een helikoptervlucht met iemand die vlieg angst heeft, roadtrips en après-skiën in Zweden! Reisreporter Meeko vertelt over haar veelzijdige reizen over de wereld.



REISNIEUWS

10 reisfavorieten van Reisreporter Hansdewildt

Zuurstoftekort op 4571 meter hoogte, wandelen over onbekende routes en bezoeken aan bijzondere weeshuizen; Hansdewildt reisreporter van deze week vertelt over zijn favorieten door de jaren heen.

Meest gelezen Artikelen & Blogs

Hilarisch: 7 redenen waarom Spanje een No-Go is

Error Fares: zo vlieg je spotgoedkoop

Dit festival is alleen voor echte daredevils

Dit eenjarige meisje reist al sinds haar geboorte

Schattig: deze babyneushoorn denkt dat hij een lammetje is

Op wereldreis voor nog geen 1400 euro. Het kan!

Bestemmingen

Afrika

Azië

Europa

Noord- en Midden-Amerika

Zuid-Amerika

Wereld

Boek je reis

Vliegtickets

Autohuur

Cruises

Reisaanbiedingen

Maatwerkreizen

Vakantie Checklist

Visum

Camperhuur

Overtochten Engeland

Columbus Travel Nieuwsbrief



Ontvang net als 92.000 anderen de bekroonde wekelijkse nieuwsbrief door de Columbus Redactie vol reisinspiratie, reisaanbiedingen en bespaartips voor op reis.

Aanmelden!

Bekijk hier voorbeeld nieuwsbrief >

Abonneren

Neem abonnement

Geef cadeau

Contact

Adverteren

Werken bij Columbus Travel

Stage lopen bij Columbus Travel

Abonneeservice

Contact

Volg Columbus Travel



Copyright © **Columbus-Travel** All Rights Reserved.